



KASTEEL ALDEN BIESEN

BILZEN

Openingsuren:

Zomerperiode (1 april t/m 30 september):

Weekdagen 09.00 tot 17.00 uur

Weekend- en feestdagen 10.00 tot 17.00 uur

Check de actuele agenda op www.alden-biesen.be

ADRES

Kasteelstraat 6

3740 Bilzen

Tel: +32 89 39 96 10

Het is 1190. In Palestina richten Duitse kooplieden een hospitaalbroederschap op. Met scheepszeilen bouwen ze een tentenhospitaal om gewonde kruisvaarders op te vangen. Het broederschap groeit en krijgt de naam 'Duitse Ridderorde'. Dertig jaar later bouwen ze bij Bilzen in België, een omvangrijk bestuurscentrum. Compleet met kasteel, kerk en andere gebouwen.

En nu, ruim 800 jaar later? Is Alden Biesen de grootste erfgoedsite in de Euregio: Je kunt er de historische gebouwen bewonderen, een bezoek brengen aan de kerk of door de Engelse en Franse tuinen 'kuieren'. Ook kun je er terecht voor:

- ✓ Evenementen
- ✓ Tentoonstellingen
- ✓ Verhalenfestivals
- ✓ Fietsen en wandelen
- ✓ Congressen
- ✓ Gidsbezoeken
- ✓ Picknicken

Lees meer over het bezoek van
Lodewijk XV -de slechtste koning ooit-
aan Alden Biesen:



SLECHTSTE KONING EVER

De opvolger van de Zonnekoning zou de slechtste koning ooit zijn: de Franse Revolutie en daarmee het verdwijnen van de Franse monarchie zou aan hem te danken zijn. Zelf zegt hij dat het koningschap vooral hemzelf genoeg moet geven. Dat de bevolking bijzaak is. Alleen voor mooie vrouwen als Madame de Pompadour en Madame Du Barry maakt hij graag een uitzondering.



MAASTRICHT ALS OORLOGSDOEL

In het begin van zijn regeertijd valt het allemaal nog mee. Heeft hij zelfs de bijnaam Le Bien-Aimé, de Geliefde. Hij is vastbesloten om de Zuidelijke Nederlanden te veroveren. Het lukt hem om het huidige België in te nemen. Daarna staat Maastricht op zijn lijstje...

Daarvoor moeten in 1747 eerst de Oostenrijkers verslagen worden. Die wachten de Franse koning op in Alden Biesen. Er volgt een heftige confrontatie, die de geschiedenis ingaat als de Slag van Lafelt. Vernoemd naar een dorpje bij Riemst net onder Maastricht. Het wordt, na de slag bij Waterloo in 1815 het bloedigste treffen ooit op Belgisch grondgebied. In totaal sneuvelen zo'n 15.000 soldaten. Maar uiteindelijk trekken de Oostenrijkers zich terug en neemt Lodewijk XV zijn intrek in Alden Biesen. Hij verblijft er 7 weken.



IN ALDEN BIESEN

Na zo'n slag valt er wat te vieren. Lodewijk XV leeft die zeven weken als een vorst. Hij organiseert grootste ontvangsten met overvloedige diners en veel drank. Alsof ze in hartje Parijs zijn. Bezoek komt van heinde en ver: Geestelijken, edelen en hooggeplaatsten van het leger. Trots neemt Lodewijk XV ze mee naar het nog dampende slagveld bij Lafelt. De imponerende loopgraven, hindernissen en verdedigingswerken tonen hoe heftig de strijd was. Zijn gasten zijn diep onder de indruk. Zijn reputatie als Le Bien-Aimé lijkt voorlopig geprolonged.



WAT GING ER MIS?

So far so good. Maar snel daarna gaat het alsnog mis. Het Franse volk vindt hem losbandig en besluiteloos. Hij lijdt verliezen, raakt koloniën kwijt en ook de op Oostenrijk veroverde Nederlanden moet hij teruggeven. De impopulariteit slaat om in haat en onvrede. Filosofen en schrijvers wijten het aan het absolutisme: Franse koningen hoeven zich niet aan wetten te houden en zijn niet verplicht om verantwoording af te leggen. Montesquieu pleit voor een scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Rousseau schrijft dat de koning door het volk is aangesteld en dus moet zorgen voor het welzijn van de bevolking. Als de koning dat niet doet, aldus Voltaire, verbreekt hij het contract met het volk. Het antwoord van Koning Lodewijk XV? Die haalt laconiek zijn schouders op en reageert met de leus: 'Après nous le déluge' (na ons de zondvloed).



MEVROUW TEKORT

Lodewijk XV sterft in 1774. Zijn opvolger gaat Frankrijk ook niet redden. Hij trouwt met Marie Antoinette die al snel de bijnaam 'Madame Déficit', mevrouw Tekort, krijgt. Samen spenden ze zoveel dat de koning in 1789 de Staten-Generaal bij elkaar roept om meer geld te vragen.



De staatsschuld en de misoogsten leiden in 1789 tot de Franse Revolutie. Maar de echte basis voor de opstand is waarschijnlijk het bewind van Lodewijk XV geweest. Zijn opvolger moet dat in 1792 met de guillotine bekopen.

Zo kunnen ze je in Alden Biesen nog veel meer verhalen vertellen...

KOM DUS OP 2E PINKSTERDAG NAAR DAG VAN HET KASTEEL



*Tekst: Bertine Kleinjan
Foto's: o.a. Albert Speelman , van Gelooven
Vormgeving: Wendy Havenith-de Nijs*